

Kirkebladet



Dronningborg Kirke 60 år



I forbindelse med kirkens jubilæum i 2014 vil vi forsøge at lave en fotoudstilling, som viser Dronningborg Kirke som ramme om vigtige begivenheder i mange menneskers liv. **Og vi har brug for din hjælp!**

Måske vil du låne os dine billeder?

Og måske kan du hjælpe os med at få dateret nogle af de mange billeder, vi selv har liggende? Hvem er f.eks. disse smukke unge mennesker, og hvornår blev de konfirmeret?

Læs mere om jubilæet og fotoudstillingen inde i bladet, side 6.

Kirkelig vejviser

Spalten udgår i dette blad. Alle oplysninger om, hvordan du forholder dig ved fødsel, dåb, vielse, begravelse mv., findes på vores hjemmeside www.dronningborggimmingkirker.dk Du er naturligvis også velkommen til at kontakte sekretæren eller præsten herom.

Kirkebil

For dig, der har brug for hjælp til transporten, er der mulighed for at bestille kirkebil til gudstjenester, sogneeftermiddage og -aftener samt koncerter. Ring til Randers Taxa, tlf. 87 11 30 30. Ved bestilling skal oplyses navn og adresse, samt at kørslen sker på menighedsrådets regning.

Babysalmesang i Dronningborg Kirke

Et nyt hold begynder onsdag den 15. januar 2014.

Babysalmesang henvender sig til de helt små mellem 3 og 10 måneder og deres voksne i Dronningborg og Gimming sogne. Musikpædagog Birgitte Debel Krag står for undervisningen sammen med vores organist Gozel Madsen. Og undervisningen foregår i kirken, både fordi der er en særlig fin akustik i et kirkerum og for at give en fortrolighed med kirken.



Min Første Salmebog er "grundbogen" i undervisningen i babysalmesang

Der er planlagt 10 mødegange, alle onsdag kl. 10.30-12.00: den 15., den 22. og den 29. januar, den 5., den 19. og den 26. februar, den 5., den 12., den 19. og den 26. marts.

Yderligere oplysninger og tilmelding hos organist Gozel Madsen, tlf. 30 23 29 82, e-mail: dronningborgorganist@gmail.com – Se også vores hjemmeside for nærmere beskrivelse af indholdet.

Aspirantkoret åbent for nye medlemmer

Aspirantkoret ved Dronningborg Kirke er for piger og drenge i alderen 10-15 år, og vi kan netop nu optage enkelte nye medlemmer. Koret øver hver onsdag kl. 15.30-16.15 i Dronningborg Kirke.

Har du lyst til at synge med, kan du møde op til en øvetime, eller du kan kontakte korets leder, organist Gozel Madsen, for at få mere at vide om koret. Ring på tlf. 30 23 29 82 eller send en e-mail til dronningborgorganist@gmail.com

Kirkekoret

Alle, der har været til gudstjeneste i Dronningborg Kirke, ved, at vi har nogle dygtige korister, som støtter menighedens sang og jævnligt indlægger små motetter, som knytter sig til den pågældende søndags læsninger og stemning. De faste korister er medlemmer af kirkekoret, som er et flerstemmigt kor for piger og drenge i alderen 12-17 år. Det er både lønnet arbejde og fornøjelse og giver ny forståelse for den musikalske side af gudstjenesten.

Som Inger-Sophie udtrykker det: *"Jeg har sunget i kirkekor i Dronningborg Kirke i snart 4 år, og for mig er det bedste ved at gå i kor, at jeg mødes med mine veninder, og det at jeg kan tjene penge, samtidig med at jeg gør noget, jeg kan lide, nemlig at synge. (...) Gennem min tid i kirkekoret har jeg lært at sætte pris på det arbejde, der er lagt bag de forskellige satsere. For jeg startede i koret, tænkte jeg ikke over det."*

Og Marie supplerer: *"Ja, det er virkelig dejligt at stå op søndag morgen for at komme over i kirken og synge med sine venner!"*

Det kan da kaldes en anbefaling!



Aspirantkoret

Mange af kirkekorets medlemmer er begyndt deres "korkarriere" i kirkens aspirantkor. Og medlemmerne af aspirantkoret kan også deltage ved gudstjenesterne, hvis de har lyst. Olivia fortæller, at hun kommer og synger med koret næsten hver søndag: *"Jeg kan godt lide det. Det er sjovt og hyggeligt ... og det er meget sødt, når der er barnedåb!"*

Da hun bliver spurgt om, hvad der er det bedste ved at gå til kor, svarer hun: *"Det bedste er, at vi lærer en masse melodier og sange ... og ja, bare det hele!"*



Du kan læse mere om kirkens kor og se fotos på vores hjemmeside www.dronningborggimmingkirker.dk

Glæden brød ind i verden

Siden konfirmanderne begyndte hos os først i september, har de spurgt: Hvornår skal vi synge julesalmer? Og ganske vist slår jeg det hen og siger, at der stadig er lang tid til jul, men jeg glæder mig lige så meget som dem. Der er nemlig fantastisk mange gode julesalmer.

Selv om jeg elsker, når børnene skråler med på ”halleluja, halleluja”, og smelter ved Ingemanns fine og umiddelbare glædesudbrud i *Julen har bragt velsignet bud*, så er jeg alligevel kommet til at holde mere og mere af de alvorlige og lidt vemodige julesalmer. En af mine absolutte favoritter er Jens Christian Hostrups *Julebudet*.

Komedien - og det lukkede rum

Hostrup var egentlig komedieforfatter. Han skrev populære syngespil i løbet af 1840'erne. Hostrups stykker foregår gerne i et enkelt rum, som er lukket for omverdenen. I rummet er der mennesker, som bare venter på, at noget skal komme til dem udefra. Der mangler noget i rummet. Nu var det jo komedier, Hostrup skrev, så det endte altid med, at dette ”noget” kom, uventet og ufortjent, så alle kunne ånde lettet op.

I 1888 skrev Hostrup stykket *Under snefog*. I stykket er en gruppe mennesker sneet inde. Med i rummet hos dem er en heks, som har forhekset en gift kvinde til at tro, at hendes mand har været hende utro og fået et barn med en anden under krigen i 1864. Kvinden lukker sig inde i et skab med en portvinsflaske. Det er jo en komedie, så det hele ender selvfølgelig godt. Der kommer bud udefra. Uventet og ufortjent vender det hele fra det forheksede til det glædelige.

Sådan er det i komedier, men desværre ikke altid i den virkelige verden.

Julebudet - og det lukkede rum

I salmebogen har vi et enkelt digt af Hostrup, nemlig *Julebudet* (DDS 129), der indledes sådan:

*Julebudet til dem, der bygge
her i mørket og dødens skygge,
det er det lys, som, aldrig slukt,
jager det stigende mulm på flugt,
åbner udsigten fra det lave,
trøster mildelig mellem grave.*

Det er en underlig julesalme, Hostrup har skrevet. Vi er vant til, at julesalmer fortæller noget - ”et barn er født”, ”barn Jesus i en krybbe lå”, ”en fattig jomfru sad i løn” og ”engle dale ned i skjul”. Sådan kunne vi blive ved med at citere salmer om Betlehem, stald, krybbe og masser af engle.

I *Julebudet* er der ikke noget af den slags. Alt det mangler måske, fordi Hostrup har skrevet denne salme i opposition til en anden julesalme, nemlig Ingemanns *Julen har bragt velsignet bud*. Ingemanns salme bruser næsten over i glæde - træet stråler, duerne kommer med til julegilde, og børnene er så glade, og de loves englevinger, som de aldrig skal miste.

Men hvad nu hvis man ikke er særlig glad, hvordan går det de børn, som hverken kan glæde sig fromt eller kønt? Det mangler

Ingemann at give svar på, og det var netop dem, Hostrup skrev en salme til.

Vi sidder mellem grave

Hostrup kunne nemlig ikke selv finde glæden eller idyllen ved julen. Vi sidder mellem grave, skriver Hostrup i stedet for.

Hvem er dette vi? Ja, det kunne være det menneske, som nu skal holde sin første jul uden den, der stod allernærmest. Det kunne være det menneske, som føler sig hyllet i mørke, fordi han/hun ikke kunne leve op til egne eller andres forventninger. Det kunne være det menneske, som glæden bare ikke ville få sit tag i.

Eller måske kunne det være Hostrup selv. Han sad selv mellem fire grave, idet han havde mistet sin første kone og tre af sine børn fra andet ægteskab. Han vidste nok, hvad det vil sige at sidde mellem grave, i mørket og dødens skygge.

Glæden er brudt ind i verden

Det er let at fornemme i salmen, at det rum, han sidder i, er mørkt og trist og uden glæde. Men salmen er også som Hostrups komedier. Pludselig, uventet og ufortjent brydes der ind i det lukkede rum. *Julebudet* kommer til dem, der bygge i mørket og dødens skygge.

Og det er netop, hvad julen handler om: at glæden presser sig på, der hvor der ingen glæde var. Den vil ikke lade os alene. Der er ikke tale om glæde i den forstand, at al nød forsvinder, at alt bliver godt, at man ikke længere savner den, man har mistet. Men den glæde at Guds kærlighed overvinder tabet og smerten, overvinder ligegyldigheden og bitterheden, så mørket aldrig får det sidste ord.

Hvad dit og mit lukkede rum er, det ved vi kun selv. Men evangeliet, *julebudet*, lyder til alle os, som bygger i mørket, og det jager den stigende mulm på flugt. Det åbner udsigten, så vi kan se en lille flig af himlen, skimte at Gud altid har en mulighed for os.

Glæden er brudt ind i verden.

Dorthe Engelbrecht Larsen

Du kan stadigvæk støtte Danmissions arbejde ved at aflevere dine lysestumper i Sognegården og købe nye lys sammesteds eller ved henvendelse til Danmissions lokale repræsentant, Jette Kristiansen, tlf. 30 36 43 53.



Nyt fra konfirmandstuen

Bibelen er fuld af forskellige billeder af Gud. På de allerførste sider i Bibelen møder vi selvfølgelig Gud som skaber, som den der giver liv. Og Det Gamle Testamente fortsætter med krigsguden og kampguden og Gud som dommer. I Salmernes Bogs optræder den omsorgsfulde Gud, og hos profeten Esajas finder vi billedet af Gud som en mor.

I Det Nye Testamente er det i høj grad gennem Jesus, vi ser billeder af Gud: Gud, som føler medlidenhed, Gud, som giver nyt liv, ja, Gud, som vil gøre alt, gå hele vejen gennem smerte og død for sine mennesker.

En vigtig del af konfirmandundervisningen består i at nuancere konfirmandernes billede af Gud og supplere barnetroens "mand i skyen" med andre billeder og andre måder at tale om Gud på. Vi skal have talt om, hvilken relation Gud og mennesker har til hinanden.

Billeder af Gud

Som et arbejdsredskab i den samtale har jeg fundet en række billeder. Billederne bredes ud på gulvet. Hver konfirmand vælger et billede, som for ham eller hende viser et billede eller en side af Gud. De forklarer resten af holdet, hvorfor de har valgt det billede, som de har, og hvorfor netop det billede illustrerer Gud.



7A i gang med at vælge billeder

Billederne er meget forskellige. Der er billeder af mennesker, ting, træer, blomster osv. De kunne være hentet fra avisen eller fra bøger, som handler om noget helt andet end Gud. Billederne er derfor åbne. Da jeg så dem første gang, havde jeg lyst til at tage nogle billeder fra, fordi jeg ikke kunne se, hvordan man kunne forbinde dem med Gud. Det var godt, jeg ikke gjorde det! For konfirmanderne kunne se forbindelsen.

Jeg fotograferede, mens konfirmanderne fandt billeder.

Billederne kan også bruges til mange andre ting, såsom samtale om bøn, om trosbekendelsen eller døden.

Dorthe Engelbrecht Larsen



Marie: Gud får ting til at hænge sammen. – og han er meget stærk.



Frederikke: Gud er som lys, når vi kun er i mørke.



Nana ville gerne bruge to billeder og siger: Gud lytter og helbreder.

Sogneindsamling 2014

Søndag den 9. marts – også i Dronningborg Sogn

Dronningborg Sogn deltager endnu en gang i den årlige sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp og kampen mod sult.

Verdens ledere lovede hinanden at halvere antallet af sultende i verden inden 2015. Alligevel er der stadig 870 mio. mennesker, der lever med sult. Der er mange årsager til, at mennesker sult: naturkatastrofer, dårlige dyrkningsmetoder, fattiges begrænsede mulighed for at eje jord og låne penge, spekulation i fødevarer osv. Ydermere påvirker klimaforandringerne mange fattige lande, som ikke har råd til at afværge og afbøde konsekvenserne heraf.

Ved Sogneindsamling 2013 lykkedes det på landsplan ca. 19.000 frivillige at indsamle 13,5 mio. kroner til kampen mod sult og underernæring. Vær med til at gøre Sogneindsamling 2014 til vores bedste indsamling nogensinde. Meld dig allerede nu som indsamler hos Per Bøje Rasmussen, tlf. 21 72 07 66 eller e-mail: per@perboje.dk



Hvad vi for intet fik ...

Glæden er brudt ind i verden. Sådan slutter Dorthe sin artikel side 3 om Hostrups julesalme *Julebudet*. Min første tanke, da jeg læste dette udsagn, var endnu en gang et glimt fra sommerens besøg i Kenya. Mødet med Nancy. Hun udstråler og udlever så helt forunderligt det glædelige budskab, som brød ind i hendes verden.

Nancy bor i Nakuru. En storby med ca. 300.000 indbyggere, hvoraf mange er henvist til at leve i slum eller på byens store losseplads. Fanget i vold, kriminalitet og fattigdom. Nancy blev tidligt alene med fem små børn og mistede samtidig det arbejde, der var forsørgelsesgrundlaget. Hun forlod storbyen og flyttede tilbage til familiens shamba, dyrkede og solgte afgrøder og formåede på den måde at give alle børnene ikke kun mad, men også en uddannelse.

Tre kald

Nancy tilhører pinsekirken, og Gud har givet hende tre kald, forklarede hun.

Hun har fået til opgave at skabe et mødested for kvinder, som er alene. Det kan være kvinder, hvis mand er død, kvinder, som aldrig er blevet gift, eller som er blevet skilt og i den forbindelse forstødt af familien. Eller det kan være kvinder med en drikfældig eller voldelig ægtefælle. Hun har introduceret begrebet "kaffemøder", hvor disse kvinder kan mødes, rige såvel som fattige, møde gensidig forståelse og omsorg - og møde evangeliet.

Dernæst har hun fået til opgave at tage sig af forældreløse børn. Det har betydet, at hun i øjeblikket er ved at opføre et børnehjem, som vil kunne huse 14 piger.

Det tredje kald, som er af ny dato, gælder omsorg for kvinder, som sidder i fængsel (typisk fattige, som er tvunget ud i kriminalitet og forstødt af familien). Hun og andre fra "kaffekredsen" besøger de fængslede og bringer dem fornødenheder som sæbe og hygiejneartikler.

Hvordan finansieres alt dette? Først og sidst ved en utrættelig indsats og et smittende engagement. Nancy driver bl.a. et gæstehus og tilbyder i sit eget hjem bed & breakfast for turister (Lake Nakuru National Park ligger tæt ved). I øjeblikket er hun på udkig efter sin egen shamba, så hun kan producere afgrøder til salg og til brug i de mange projekter, som er født af hendes kald.

... for intet glad at give

Nancy møder dig med hjertelig varme og smil og en bøn med tak til Gud, fordi han har sendt dig til hendes hus. Hun giver dig af sin omsorg og gentager: *give, give, give... the more you get!* Kærligt formående ord, som bringer mig til de danske salmeord: *Lær os at nemme ret dit bud: hvad vi for intet fik af Gud for intet glad at give!*

Jette Kristiansen



Nancy og Jette, Nakuru 2013.

Av, av – KFUM-spejderne, Dronningborggruppen, har vokseværk!

Som det fremgår af det efterfølgende, er KFUM-spejderne midlertidigt flyttet ind i kælderlokalet i Sognegården. Og vi er meget glade for vores "logerende". Vi vil nemlig som kirke gerne støtte det kirkelige børne- og ungdomsarbejde, som KFUM-spejderne udfører.

Ydermere har vi aftalt, at KFUM-spejderne fra 2014 deler kirkebladet ud i Dronningborg sogn. Vi håber på et godt samarbejde mellem spejderne og kirken.

Dronningborggruppens ledere har sendt os dette indlæg:

KFUM-spejderne i Dronningborg oplever lige nu et boom i tilmeldte spejdere. Efter at vi i en årrække har oplevet, at medlemstallet blev mindre og mindre, er der i de seneste år kommet mange nye spejdere til gruppen. Friluftsliv og gode værdier, såsom respekt for sine medmennesker og at værne om naturen, er igen kommet i fokus hos børnefamilierne og er måske medvirkende til, at medlemstallet stiger.

Dronningborggruppen mangler ledere

"Det er så dejligt at se alle de nye spejdere", udtaler spejderleder Susanne Lionett. "Vi er oppe på 10 bævere (børn i 0.-1. klasse) og 16 ulve (børn i 2.-4. klasse). Vi har også en lille gruppe juniorspejdere. I takt med at vi vokser, har vi dog fået et luksusproblem. Vi kunne nemlig godt bruge flere voksne, som har lyst til at være spejderleder!"



T.v. Brobygning for bævere, med rafter og tov.

T.h. Dronningborggruppens sommerafslutning 2012.

Husly ved Dronningborg Kirke

Spejdergruppen i Dronningborg holder til i en pavillon ved petanquebanen ved Dronningborghallen. Men den er slidt og mangler isolering, så i vinter bliver det for koldt at holde til i den. Spejdergruppen arbejder på højtryk for at få bygget et nyt spejderhus, og kommunen har bevilget en grund ved Dronningborghallen til formålet. Nu mangler gruppen bare den sidste finansiering.

Indtil det nye hus er bygget, har vi fået lov til at låne et lokale i Sognegården vinteren over. KFUM-spejderne er tilknyttet den danske folkekirke, og en del af vores formål er at formidle den kristne tro til spejderne. Det gøres på en sådan måde, at der altid er plads til spørgsmål, diskussion og tvivl.

Hvis man har lyst til at prøve at være spejder eller arbejde som spejderleder, er man velkommen til at kontakte os via vores hjemmeside www.dronningborgspejder.dk.

Jubilæum 2014

Til maj har Dronningborg Kirke fødselsdag. Den fylder 60 år! Det skal naturligvis fejres. Og som festerne i eventyrene kommer fødselsdagen til at vare i flere dage.

Den 11. maj bliver der festgudstjeneste med biskop Kjeld Holm som prædikant. Efterfølgende er der reception i sognegården. De følgende dage byder på børneteater i kirken, bålmad med KFUM-Spejderne, forevisning af filmen om Dronningborg Kirke, koncert og meget mere. Programmet bliver nærmere omtalt i næste nummer af kirkebladet.



Dronningborg Kirke anno 1954.

Fotoudstilling – vi behøver din hjælp

I anledning af jubilæumsugen vil vi gerne lave en udstilling med dronningborgernes egne billeder fra kirken. Vi vil gerne vise, hvordan Dronningborg Kirke har dannet ramme om vigtige begivenheder for mange mennesker her i sognet. Så find de gamle (eller nye) albummer frem, og lad os låne dine billeder fra barnedåb, konfirmation, krybbespil, skolernes juleafslutning, bryllup, eller hvad du nu har.

Billederne kan afleveres på kirkekontoret, så scanner vi dem ind og printer dem selv ud. Du kan naturligvis også sende billederne digitalt til kordegn Jette Kristiansen, e-mail: jekr@km.dk. Kontakt os, hvis du kan hjælpe os med at skabe en festlig fotoudstilling, der viser kirkens liv og vækst i Dronningborg Sogn i de forløbne 60 år.

Dorthe Engelbrecht Larsen



Karen Emilie Aaby Nyrup og Martin Seeberg Nielsen blev viet i Dronningborg Kirke den 6. juli 2013. Må vi også låne et foto fra din vielse i kirken til jubilæumsudstillingen?



Nicoline Lund Hovmand blev døbt i Dronningborg Kirke den 28. juli 1996 af sognepræst Grethe Elgaard. Har du også billeder fra din dåb i kirken, som vi må vise ved udstillingen i maj?



Krybbespil i Dronningborg Kirke 2010. Har du billeder, hvor dine børn deltager i sjove arrangementer i kirken, vil vi gerne have lov til at vise dem i forbindelse med udstillingen.

Områdecenter Åbakken (Dronningborg plejehjem) – Gudstjenester

Mandag den 23. december. Julegudstjeneste. Koret medvirker, og der vil være lidt ekstra til kaffen.

Onsdag den 22. januar.

Torsdag den 20. februar

Torsdag den 20. marts

Torsdag den 10. april

Torsdag den 8. maj


Prædikant: Dorthe Engelbrecht Larsen

Alle gudstjenester begynder kl. 14 og foregår i caféen.

Menighedsrådsmøder - Dronningborg Sogn

Møder i 2014 fastlægges i begyndelsen af december og offentliggøres på hjemmesiden.


Arrangementer i Dronningborg og Gimming sogne

➤ **Torsdag den 12. december** kl. 19.30 **KONCERT** 

Julekoncert

De to Randers-kor Mandskoret Enigheden og FOA-koret, begge under ledelse af Allan Svindt Ravn, giver koncert sammen med Mariagerfjordkoret, der ledes af Kristian Kjærulff Ravn. De enkelte kor tæller hver især ca. 15 sangere, og ved julekoncerten vil de både synge hver for sig og sammen.

Kom, og oplev stemmepragt, sangglæde, klassiske og rytmiske juletoner. Der er fri entré til koncerten.

➤ **Onsdag den 22. januar** kl. 19.00 **SOGNEMØDE** 


Rundvisning på Randers Kunstmuseum ved museumsdirektør Lise Jeppesen

Randers Kunstmuseum åbner ekstraordinært dørene for alle kunstinteresserede i vores to sogne. Museumsdirektør Lise Jeppesen vil vise os rundt i kunstmuseets spændende, faste samling. Med fokus på højdepunkter i udstillingen - fra kunstnerne L.A. Ring og Vilhelm Hammershøj til samtidskunst og Poul Anker Bech - vil hun på hjemmebane guide os og præsentere værkerne for os på sin meget vidende og inspirerende måde. Mød op til en dejlig vinteraften!

Efter rundvisningen slutter vi af i museets café med kaffe/te og kage og hyggeligt samvær.



L.A. Rings værk "Sommerdag ved Roskilde Fjord" (1900) indgår i museets faste samling og er optaget i den danske kulturkanon.

➤ **Torsdag den 27. februar** kl. 19.30 **KONCERT** 

Korby Randers 2014

Tune It giver koncert i Dronningborg Kirke

Tune It består af en gruppe yngre sangere, som præsenterer rytmisk a cappella-musik, ofte med elementer fra rock, pop, disco, swing og funk. I forbindelse med det årligt tilbagevendende arrangement


Menighedsrådsmøde - Gimming Sogn

Torsdag den 9. januar kl. 19.00

Mødet afholdes i Sognegården og er offentligt.

Korby Randers bliver der mulighed for at genhøre Tune It, som gæstede både Dronningborg og Gimming kirke i 2011.

Korby Randers er en sammenslutning for alle kor i Randers by og omegn og har som sit formål bl.a. at skabe et rigt og varieret kormiljø, fremme samarbejdet mellem korene og styrke interessen for at synge i kor. Dette arbejde støtter vi gerne. Der er fri entré til koncerten.

➤ **Søndag den 2. marts** kl. 14.00 **GUDSTJENESTE** 


Fastelavns gudstjeneste

Igen i år holder vi børnegudstjeneste i Gimming Kirke i forbindelse med fastelavn. Vi håber, mange udklædte børn og voksne vil deltage.

Efter gudstjenesten arrangerer forsamlingshuset tøndeslagning, og der serveres kaffe, sodavand og fastelavnsboller.

Så find klovnenæsen og parykken frem! Vi ses den 2. marts kl. 14.00 i Gimming Kirke.



➤ **Onsdag den 19. marts** kl. 19.00 **SOGNEMØDE** 



Kierkegaards begreber relateret til udsendte i en krigszone langt fra Danmark

Foredrag ved Oral Shaw.

Ungdomspræst, feltpræst og sognepræst Oral Shaw, Hjørring, vil i sit foredrag tage udgangspunkt i de udsendte soldaters forståelse af begreberne skyld, angst, kærlighed og frihed. Disse begreber, som Kierkegaard har introduceret os til

i sine værker, bliver meget nærværende for den enkelte udsendte i krigszoner langt hjemmefra. Det er denne vinkel, Oral Shaw vil anlægge i sit foredrag i Dronningborg-Gimming Sognegård. Vel mødt til en spændende aften. Der er fri adgang og mulighed for at købe kaffe/te og brød.

Sommerudflugten 2014

Onsdag den 4. juni inviterer menighedsrådene beboerne i Dronningborg og Gimming sogne på sommerudflugt. Nærmere oplysninger følger i næste nummer af kirkebladet – Sæt kryds allerede nu!

GUDSTJENESTELISTE**DRONNINGBORG****GIMMING****December**

1. dec.	1. s. i advent	10.00 Dorthe E. Larsen	11.30 Dorthe E. Larsen Børnegudstjeneste
8. dec.	2. s. i advent	10.00 Dorthe E. Larsen	Ingen
15. dec.	3. s. i advent	10.00 Trine K. Romanini	Ingen
22. dec.	4. s. i advent	10.00 Dorthe E. Larsen	Ingen
24. dec.	Juleaften	13.30 Dorthe E. Larsen 15.00 Dorthe E. Larsen	14.30 Trine K. Romanini
25. dec.	Juledag	10.00 Trine K. Romanini	Ingen
26. dec.	2. juledag	10.00 Dorthe E. Larsen	Ingen
29. dec.	Julesøndag	10.00 Trine K. Romanini	Ingen
31. dec.	Nytår	14.00 Dorthe E. Larsen	Ingen

Januar

5. jan.	Hellig 3 Kongers søndag	10.00 Dorthe E. Larsen	Ingen
12. jan.	1. sø. e. H. 3 k.	10.00 Dorthe E. Larsen	Ingen
19. jan.	2. sø. e. H. 3 k.	10.00 Trine K. Romanini	Ingen
26. jan.	3. sø. e. H. 3 k.	10.00 Dorthe E. Larsen	11.30 Dorthe E. Larsen

Februar

2. febr.	4. sø. e. H. 3 k.	10.00 Dorthe E. Larsen	Ingen
9. febr.	Sidste sø. e. H. 3 k.	10.00 Dorthe E. Larsen	11.30 Dorthe E. Larsen
16. febr.	Septuagesima	10.00 Trine K. Romanini	Ingen
23. febr.	Seksagesima	10.00 Dorthe E. Larsen	Ingen

Marts

2. marts	Fastelavn	10.00 Dorthe E. Larsen	14.00 Dorthe E. Larsen Børnegudstjeneste
9. marts	1. sø. i fasten	10.00 Dorthe E. Larsen	Ingen
16. marts	2. s. i fasten	10.00 Trine K. Romanini	Ingen

Adresseliste**DRONNINGBORG-
GIMMING SOGNEGÅRD**

Egholmsvej 8A
8930 Randers NØ

Sognepræst, kb.:

Dorthe Engelbrecht Larsen
Egholmsvej 6
Tlf. 40 18 29 04
E-mail: del@km.dk
Træffes ikke fredag

Sognepræst:

Vakant

Sekretær:

Jette Kristiansen
Tlf. 29 89 82 09
E-mail: jekr@km.dk
Træffes i Sognegården
man., tir. og fre. kl. 14.30 -17.30

Organist:

Gozel Madsen
Energivej 63
Tlf. 30 23 29 82
E-mail:
dronningborgorganist@gmail.com

DRONNINGBORG KIRKE**Kirketjener:**

Elsa Fausing
Udbyhøjvej 180
Tlf. 30 82 65 56
E-mail: elje@webspeed.dk

Menighedsrådsformand:

Per Bøje Rasmussen
Tjørbyvej 101
Tlf. 21 72 07 66
E-mail: per@perboje.dk

Vicevært ved Sognegården:

Henning Karlsen
Tlf. 23 31 98 07
E-mail: hk@karlsen.mail.dk

Indsamlinger

Fra kirkens første tid er der blevet samlet penge ind ved søndagens gudstjenester. Det gør vi også i Dronningborg og Gimming kirker. Pengene går til sociale og kirkelige formål.

**Kirkernes hjemmeside:**

www.dronningborggimmingkirker.dk

GIMMING KIRKE**Graver og kirketjener:**

Hans Jørgen Nielsen
Tlf. 27 21 67 22

Kirkesanger:

Linda Hessellund
Tlf. 29 65 32 66
E-mail:
bjarkeoglinda@oncable.dk

Menighedsrådsformand:

Helen Drachmann
Bopladsen 9
Tlf. 86 42 94 59
eller 51 19 44 21

☛ Kirkebladet**I 2014 omdeles
kirkebladet efter
følgende plan:**

Marts – uge 10
Juni – uge 23
September – uge 36
December – uge 49
Omdelingen i
Dronningborg Sogn
varetages fra 2014 af
KFUM –spejderne,
Dronningborg-
gruppen. Omdeling i
Gimming Sogn sker
fortsat med lokalt
bud. Udebliver bladet,
er du velkommen til
at kontakte kirkekon-
toret eller selv hente et
eksemplar i kirken el-
ler på kirkekontoret.