

Kirkebladet

Dronningborg Kirke

skal rejses nu.
Hjælp med at rejse
de 125,000 kr.



*Drømmen om den hvidkalkede landsbykirke
– i januar 1943, hvor Indsamlingskomitéen dannes.*



Virkeligheden – i 1954, hvor kirken indvies den 16. maj.

Dronningborg Kirke 60 år

I maj 1954 fik Dronningborg Kommune sin egen kirke, og kirkesognet blev udskilt fra Sct. Mortens Kirke. Forud gik en ihærdig fælles indsats. Som det hedder i indsamlingskomitéens folder fra 1943:

”Det er en betydningsfuld Opgave: Det er Kirkens Gerning at skulle forkynde Fredens Evangelium ind i en Verden, der er fuld af Strid og Had. Men det er ogsaa vor Opfattelse, at kun Kirken med dens særlige Budskab er i Stand til at bringe Forsoning i Stand og bygge Bro over de Kløfter, som denne Krig har fremkaldt. (...) Dronningborg er den eneste Kommune i Landet af den Størrelse, der ikke har sin egen Kirke. Lad os derfor tage et fælles Tag for Kirkens Sag og hurtigt samle de nødvendige Midler. Staa vi sammen, kan Opgaven hurtigt løses.”

Læs om fejringen af jubilæet inde i bladet.



Virkeligheden – i 2004, hvor kirken fejrer 50-års-jubilæum ... og næsten uændret, i 2014.

Kirkelig vejviser

Se mere udførlige oplysninger på hjemmesiden
www.dronningborggimmingkirker.dk

Digitalisering

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som er under implementering, omfatter nu også den registrering af faderskab, navngivning, navneændring og dødsfald, som foretages på kirkekontorerne. Der er via www.borger.dk adgang til den digitale selvbetjening ved anvendelse af NemID. Det skal understreges, at alle i Dronningborg og Gimming sogne til enhver tid er velkommen til at kontakte kirkekontoret for hjælp og vejledning.

Fødsel og faderskab

Fødslens indberettes sædvanligvis af jordemoderen. Er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen, inden der er gået 14 dage. Er forældrene ikke gift, men ønsker fælles forældremyndighed over barnet, afgives også en "omsorgs- og ansvarserklæring", ligeledes senest 14 dage efter fødslen. Anmeldelse sker i reglen digitalt via www.borger.dk

Navngivning og dåb

Et barn skal navngives, inden det fylder seks måneder. Ønskes navngivning ved dåb, træffes aftale herom ved henvendelse til kirkekontoret. Ønskes navngivning uden dåb, afgives anmodning om navngivning i reglen digitalt via www.borger.dk

Vielse / kirkelig velsignelse

Ønskes vielse eller kirkelig velsignelse i Dronningborg eller Gimming, træffes aftale herom ved henvendelse til kirkekontoret.

Dødsfald – begravelse/bisættelse

Der træffes aftale om tid og sted for begravelsen eller bisættelsen ved henvendelse til sognepræsten. Dødsanmeldelsen indgives i reglen digitalt via www.borger.dk

Navneændring

Begæring om navneændring afgives i reglen digitalt via www.borger.dk. Navneændring i forbindelse med vielse er gratis, mens der for øvrige navneændringer må påregnes et gebyr på 500 kr.

Samtale med en præst

Hvis man ønsker en samtale med sognepræsten, kan man henvende sig til denne personligt eller telefonisk. Samtalen kan efter ønske finde sted hos præsten eller i hjemmet.

Mindesammenkomst i Sognegården

Sognegården kan lejes for 300 kr. til mindesammenkomst efter begravelse/bisættelse af beboere med tilknytning til Dronningborg eller Gimming sogn. Der træffes aftale herom ved henvendelse til viceværtten (tlf. 23 31 98 07). Om ønsket hjælper viceværtten med servering af kaffe, mod betaling.

Kirkebil

For dig, der har brug for hjælp til transporten, er der mulighed for at bestille kirkebil til gudstjenester, sogneeftermiddage og -aftener samt koncerter. Ring til Randers Taxa, tlf. 87 11 30 30. Ved bestilling skal oplyses navn og adresse, samt at kørslen sker på menighedsrådets regning.

Minikonfirmander i Dronningborg Kirke



Minikonfirmanderne lærer om, hvad der foregår i kirkerummet både før, under og efter gudstjenesten. - Her er det en tidligere minikonfirmand, der har fået ansvaret for at tænde lysene på alteret umiddelbart før gudstjenesten.

Har Gud skabt verden... også regnvejret?

Kunne Jesus gå på vandet?

Spiser man rigtigt Jesus, når man går til alters?

Børn har mange spørgsmål, også til tro og kirke. Dem vil vi gerne være med til at besvare. Derfor begyndte der den 18. februar et nyt hold minikonfirmander i Dronningborg Kirke.

Målet med undervisningen er at gøre børnene mere fortrolige med de bibelske fortællinger og gudstjenesten i kirken.

Vi håber på et hyggeligt forløb, hvor vi skal synge, høre historie, lege, lave drama og meget mere. Minikonfirmanderne kommer fra Rismølleskolens 4. klasser. **Tirsdag den 18. marts kl. 17 holder vi børnegudstjeneste**, hvor minikonfirmanderne medvirker. Efter gudstjenesten er der spisning i sognegården. Tilmelding til spisningen senest fredag den 14. marts til kordegn Jette Kristiansen, tlf./sms 30 36 43 53, e-mail: jekr@km.dk

Dorthe Engelbrecht Larsen

Sogneindsamling 2014

Søndag den 9. marts – har du meldt dig som indsamler?

Dronningborg Sogn deltager endnu en gang i den årlige sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp og kampen mod sult. Har du meldt dig som indsamler? Ellers kan du kontakte Per Bøje Rasmussen, tlf. 21 72 07 66 eller e-mail: per@perboje.dk

Kirkekoret åbent for nye medlemmer

Kirkekoret ved Dronningborg Kirke er et flerstemmigt kor for piger og drenge i alderen 12-17 år. Det er både lønnet arbejde og fornøjelse og giver ny forståelse for den musikalske side af gudstjenesten. Koret øver hver onsdag kl. 16.30-18.00 i Dronningborg Kirke.

Har du lyst til at synge med, kan du møde op til en øvetime, eller du kan kontakte korets leder, organist Gozel Madsen, for at få mere at vide om koret. Ring på tlf. 30 23 29 82 eller send en e-mail til dronningborgorganist@gmail.com

Sommerudflugt 2014

Mandag den 2. juni - Rebildcentret og Spillemandsmuseet

Dette års sommerudflugt går til Nordjylland, til det naturskønne område omkring Rold Skov og Rebild Bakker.

Vi skal besøge Spillemandsmuseet, som blev opført i 1951 og siden har udviklet sig til et kultur- og lokalhistorisk center, som arbejder for både at bevare og formidle den lokale folkekultur.

Rebild Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseum, som museet hedder i dag, rummer en stor og mangfoldig samling. Vi kan få et indtryk af, hvad man igennem tiden har levet af, hvordan man boede og klædte sig, ja, og samledes om spillemandene til folkedans.



Spillemandsmuseet - smukt beliggende i Rebild Bakker med den omgivende Rold Skov.

Eftermiddagskaffen indtager vi i Spillemandsmuseets café. Og derefter går turen til det nærliggende Rebildcenter, hvor vi besøger *Thingbæk Kalkminer*. Forhåbentlig kan vi sidde i solen og nyde udsigten over Lindene Ådal, Rebild Bakker og Rold Skov, inden vi tager trøjerne på og går ned i de mørke og kølige, men også særprægede og forunderlige kalkgrotter. Der er adgang til minerne også for gangbesværede.

Turen ud og hjem vil være en naturoplevelse i sig selv.

Pris for hele turen: 70 kr.

Tilmelding senest torsdag den 22. maj til Anne Marie Hvilsted, tlf. 60 16 67 56, eller Helen Drachmann, tlf. 86 42 94 59.

Der vil som sædvanlig være arrangeret bustransport med opsamling efter følgende tidsplan:

kl. 12.30 Gimming Kirke, p-pladsen

kl. 12.35 Tjærby (Tjærbyvej ved Gimmingvej)

kl. 12.40 Dronningborg (Tjærbyvej ved Thorupdal)

kl. 12.45 Dronningborg Kirke

Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30 til Dronningborg Kirke, hvorfra busen fortsætter til de ovenfor nævnte opsamlings- og afstigningssteder.

Vi håber, mange fra vores to sogne vil med på udflugten, og glæder os til at være sammen med jer!

Menighedsrådene



Stemmingsbilleder fra Thingbæk Kalkminer.



Konfirmander på sygehuset

Sidst i januar besøgte vores to konfirmandhold sygehuspræst Joan Møller Molbo. Vi mødte Joan på hendes kontor, hvor hun fortalte os om sit arbejde. Bagefter gik vi gennem tunnellerne til sygehusets kapel, og vi så også et fremvisningslokale, hvor pårørende kan komme og se deres døde.



Konfirmanderne lytter med alvorlig mine til hospitalspræstens beretning.

Besøget på sygehuset var afslutningen på vores emnearbejde om "Det onde". Hvorfor findes der ondskab, sygdom og død i den verden, som Gud siger er så god? En del af den smerte, vi møder i vores liv, er andre mennesker ansvarlige for, en del kommer ligesom bare ... sygdom og ulykker. Hvordan kan vi forholde os til det faktum, at livet nogen gange gør ondt? Hvordan kan vi støtte og hjælpe hinanden? Det er nogle af de spørgsmål, som forløbet har kredset om - spørgsmål, som ikke er så lette at besvare.

Besøget var meget bevægende for konfirmanderne.

Konfirmation 2014

Bededag, den 16. maj, kl. 10 i Dronningborg Kirke, 7A.

Søndag den 18. maj kl. 10 i Dronningborg Kirke, 7B.

Friluftsgudstjeneste

2. pinsedag, den 9. juni, kl. 11

Også i år er syv Randers-sogne, herunder Dronningborg Sogn, gået sammen om at holde friluftsgudstjeneste 2. pinsedag. Gudstjenesten henlægges traditionen tro til KFUM-Spejdernes grund i Paderup Mose, Paderup Mosevej 20. Det vil være en traditionel gudstjeneste med musik, sang, prædiken og nadver, men samtidig en



højst utraditionel gudstjeneste uden orgelklang, med 7 sognepræster og overraskende indslag undervejs, også for børnene.

Efter gudstjenesten er der mulighed for at nyde frokosten i det grønne og få talt sammen på tværs af sognegrænserne. Man kan medbringe madpakke eller købe lidt frokostmad på stedet. Det kan også være en god idé at medbringe et tæppe eller en klapstol at sidde på. Udebliver det gode vejr, rykker gudstjenesten indendørs i Sct. Clemens Kirke, Parkboulevarden 15.

Det endelige program foreligger ikke ved redaktionens slutning. Det vil kunne hentes i kirken og sognegården og på vores hjemmeside, så snart det foreligger.

Kom, og vær med, store som små, unge som ældre!

Jubilæum

Hip, hip, hurra, kirken har fødselsdag!

Af Per Boje Rasmussen, formand for menighedsrådet



Rejsegilde på kirkebyggeriet i Dronningborg - 1953.

Foråret 2014 kommer til at stå i festens tegn i Dronningborg Kirke. Den 16. maj, Store Bededag – som også er store konfirmationsdag i Dronningborg – er det 60 år siden, at Dronningborg Kirke kunne tages i brug første gang, om end i en noget mindre form end i dag. Og det er naturligvis noget, der skal fejres!

Dengang i 1954 havde Dronningborg været en selvstændig kommune i 50 år, og mindst lige så længe havde dronningborgerne slidt og slæbt og samlet ind for at få deres egen kirke, så man ikke længere skulle ind til Randers, ind til Sankt Mortens, for at komme i kirke – og for at blive døbt, konfirmeret, gift og få sine døde begravet. Det var lang tid, man havde ventet, men dronningborgerne var et viljefast folkefærd, som med nøjsomhed og tålmodighed fik samlet penge nok ind til egen kirke. Kirken blev bygget af lokale håndværkere, og i dag nyder kirkeskatteborgerne i hele Randers godt af, at det var folk, der tog opgaven alvorligt og satte en ære i at lave et solidt stykke arbejde – Dronningborg Kirke lægger ikke beslag på mange kroner til vedligehold!

Da man endelig fik kirken i 1954, efter i hvert fald et halvt århundredes ventetid, var det en stor festdag i Dronningborg – og derfor skal kirkens jubilæum selvfølgelig også være en fest.

Menighedsrådet og kirkens medarbejdere har sammensat en hel uge med festligheder op til jubilæumsdagen. Og programmet er tilrettelagt, sådan at der gerne skulle være noget for alle dronningborgere – unge såvel som ældre. Mere om det nedenfor.

I menighedsrådet glæder vi os til festen, og vi håber, at mange dronningborgere vil tage del heri, for kirken har noget at byde på for alle, både til hverdag og til fest!



Landsbykirken er rejst - 1954.

Jubilæumsprogram

Dronningborg Kirke blev som nævnt indviet den 16. maj. Da denne dato i år falder på Bededag, og dermed en konfirmationsdag i Dronningborg, markerer vi kirkens jubilæum i ugen op til Bededag. Kom, og deltag i et eller flere af de forskellige jubilæumsarrangementer, og lad også på den måde ugen vidne om, at kirken stadigvæk er en vigtig fælles sag for dronningborgerne.

➤ **Søndag den 11. maj kl. 10.00**

GUDSTJENESTE



Festgudstjeneste i Dronningborg Kirke, hvor biskop Kjeld Holm prædiker.

Efterfølgende er der reception for sognets beboere i Sognegården.

Alle er velkomne til denne festligholdelse.



Kirken indvies søndag den 16. maj 1954 under deltagelse af bl.a. biskop Skat Hoffmeyer, kirkeminister Bodil Koch - og kirkens første sognepræst, Gunnar Mølgaard.

Ved 60-års-jubilæet prædiker biskop Kjeld Holm.

➤ **Mandag den 12. maj**

KONCERT



Kl. 18.30 mødes vi på plænen ved kirken. Her planter vi sammen et jubilæumstræ, et egetræ - **Dronningborg Kirkes dronningeeg!**

Kl. 19.00 fortsætter programmet i Dronningborg Kirke. Vi skal opleve konceptet Beatsalmer, hvor bibel- og salmetekster sammenstilles med klassiske beatsange i arrangementer for

kirkeorgel, klaver, sang og oplæsning.

Koncerten Rock, Håb og Kærlighed er en spændende "collage" af sang, musik og oplæsning med musik af bl.a. Jimi Hendrix, Elvis Presley, The Beatles og Rolling Stones.

Koncertens titel *Rock, Håb og Kærlighed* er en omskrivning af *Tro, Håb og Kærlighed* med henvisning til Kærlighedens Lovsang, som afsluttes med ordene: *Men størst af dem er kærligheden* (1 Kor.13).

Koncerten fremføres af Tina Kruse Andersen, oplæsning, Simon Mott Madsen, sang, Bjørn Krog Thesbjerg, klaver, og Tore Bjørn Larsen, kirkeorgel.

Kom, og oplev en koncert, som er en hyldest til både bibel og beat! Efter koncerten byder menighedsrådet på et glas vin i kirken.

➤ **Tirsdag den 13. maj kl. 17.00**

BØRNETEATER 

Kirketeateret opfører forestillingen Splejsen og kæmpen i Dronningborg Kirke.

Forestillingen henvender sig til børn fra 5 til 11 år, forældre, bedsteforældre og barnlige sjæle.



Kirketeateret skriver selv om forestillingen:

”En bugtaler-rap-musical med én skuespiller i 9 roller!

Særdeles rost dramatisering af den gamle historie om David og Goliat, hvor den lille David spilles af bugtalerdukken David, mens skuespiller Jens Jødal tager sig af (denne og) alle de øvrige roller.

Handling: Den musikalske fårehyrde David bliver optaget i kongens hof og havner pludselig i en tvekamp på liv og død med den gigantiske kriger Goliat.

En dejlig, spændende og humoristisk forestilling, der blander teater, bugtaleri og rapmusik, og hvor forestillingens publikum ikke får lov at sidde stille ret længe ad gangen ...”



Efter forestillingen sælger KFUM-Spejderne i Dronningborg aftensmad på plænen ved kirken.



Spejderne er beredt til dåd og bålmad!

➤ **Onsdag den 14. maj kl. 19.00**

FILMAFTEN 



Dronningborg Kirke pyntet til vielse - 2011.

Forevisning af filmen om Dronningborg Kirke

I 2013 optog Randers Amatørfilmklub en film om Dronningborg Kirke. I filmen fortæller tidligere sognepræst i Dronningborg Peter Michaelsen og tidligere menighedsrådsformand Marie Langbo om kirken, dens historie og dens inventar. Peter Michaelsen indleder aftenen, og efter filmen er der kaffebord i sognegården.

➤ **Alle dage 11.-15. maj kl. 12-17**

FOTOUDSTILLING 

Fotoudstilling - dronningborgernes liv i kirken

Som omtalt i sidste kirkeblad planlægger vi i anledning af kirkens jubilæum en udstilling med dronningborgernes egne billeder fra kirken. Vi vil gerne vise, hvordan Dronningborg Kirke danner ramme om vigtige begivenheder for mange mennesker her i sognet. Tak til jer, der har sendt og afleveret billeder og udklip til udstillingen - bl.a. fra personlige festdage som konfirmation, dåb og vielse, og fra oplevelser i kirkerummet som f.eks. børneteater, krybspejl og beatkoncert!

Vi modtager fortsat gerne billeder til udstillingen. Billederne kan afleveres på kirkekontoret, eller du kan sende dem digitalt til kirkekontoret, e-mail: jekr@km.dk



Hvornår optrådte denne lille kunstner med sine værker?

Udstillingen vil også rumme en samling fotos fra kirkens egne arkiver. En del af disse er desværre udaterede. Vi håber udstillingens besøgende kan hjælpe os med at få sat dato og årstal på nogle af disse fotos. Eksempelvis blev konfirmandfotoet i sidste kirkeblad hurtigt tidsfæstet af en af bladets læsere.

Fotoudstillingen i sognegården om dronningborgernes liv i kirken vil være åben hele jubilæumsugen igennem kl. 10-17.

Kom forbi og find dig selv, din nabo, dine forældre eller dine børn!

Tanker i fastetiden - 1967

Dette blad udkommer i fastetiden og opfordrer til tilbageblik. Vi har fundet en miniprædiken af kirkens præst fra 1966 til 1987, Richard Teislev, som var optrykt i Dronningborg Kirkeblad for marts, april og maj 1967 ... og den er da slet ikke uaktuel, synes De?



Vejen til frihed

Den verdenskendte læge A. J. Cronin fortæller om, hvad han oplevede engang i 1920'erne som ung læge. Han havde en patient, der led af en uhelbredelig sygdom. Gentagne gange havde samme patient over for Cronin udtrykt sin store længsel efter at se havet. Lægen skaffede ham derfor et pengebeløb, så han kunne slippe ud af den røgplagede by i sommertiden og feriere ved havet.

En halv snes dage senere mødte lægen til sin store overraskelse patienten og spurgte forundret om grunden til, at han ikke var ved kysten. Der jog nogle trækninger hen over det blege ansigt, men så lyste der pludselig et smil op i det før så trætte udtryk: Han havde ikke villet bruge pengene til sig selv, men havde sendt sine værtsfolks to børn på landet i stedet. Cronin bebrejdede ham dette, men fik til svar: *Det er undertiden godt for os mennesker at give afkald.*

De kan nok se, kære læser, at dette er en ganske forældet indstilling. Man vil vel ikke vige tilbage for at kalde det hele lidt naivt og ikke så lidt tåbeligt. I vor tid tænker vi alle blot på at skaffe os så mange af livets goder som vel muligt til eget brug. At være menneske i dag er ensbetydende med at være forbruger. Derfor tager selvfornægtelsen sig ganske meningsløs ud.

Men her i fastetiden kan det nok være på sin plads at gøre sig visse tanker om den udvikling. Havde den uhelbredeligt syge patient mon ikke fundet frem til større livsglæde end vi andre i vort evige jagt efter at mele vor egen kage? Er der ikke noget galt i en verden, hvor vi alle efterhånden betragter det som en menneskerettighed at kunne leve uden at give afkald? Alle behov skal tilfredsstilles, således lyder parolen. Men er dette et fremskridt? Den menneskelige selvdisciplin forsvinder, og vi alle bliver forkælede og blødsødne, vi er umodne til at leve sandt menneskeliv.

Mon ikke den hollandske munk fra det 15. århundrede Thomas a Kempis havde fundet frem til menneskets alvorligste skavank, da han skrev ordene: *Om du ikke lærer at sige nej til dig selv, vil du ikke opnå den fulde frihed!*

Vi tager os nu om dage de tusinde friheder, men sætter friheden til. *Rich. Teislev*

OGSÅ DE ER VELKOMMEN I DERES SOGNEKIRKE!

☒ **Søndag den 16. marts kl. 10** GUDSTJENESTE OG FOREDRAG



Myanmar (Burma) - de gyldne pagoders land

Foredrag i ord og billeder om et ungt demokrati og Danmissions indsats for at styrke situationen for landets kristne.

Umiddelbart efter gudstjenesten i Dronningborg Kirke kl. 10 inviterer Danmission alle interesserede på et let frokost-



Danmission støtter samfundsudviklingen i Kachin-delstaten ... selv om enkelte stiller sig en anelse tøvende!

traktament i sognegården. Herefter vil medlem af Danmissions hovedbestyrelse Ellen Skov Birk fortælle om sin rejse i Myanmar. Der er på det seneste åbnet for demokratiske processer i det før så lukkede land. Danmission er med til at støtte de kristnes synlighed i disse processer og støtter samfundsudviklingen i landsbyer i Kachin-delstaten. Ellen Skov Birk er en levende og inspirerende formidler - vi håber, mange tager med på rejsen!

Arrangør: Danmission Randers

☒ **Onsdag den 19. marts kl. 19**

SOGNEMØDE



Kierkegaards begreber relateret til udsendte i en krigszone langt fra Danmark

Foredrag ved ungdomspræst, feltpræst og sognepræst Oral Shaw, Hjørring. Oral Shaw vil i sit foredrag tage udgangspunkt i de udsendte soldaters forståelse af begreberne skyld, angst, kærlighed og frihed. Disse begreber, som Kierkegaard har introduceret os til i sine værker, bliver meget nærværende for den enkelte udsendte i krigszoner langt hjemmefra. Det er denne vinkel, Oral Shaw vil anlægge i sit foredrag i Dronningborg-Gimming Sognegård. Vel mødt til en spændende aften. Der er fri adgang og mulighed for at købe kaffe/te og brød.

Områdecenter Åbakken (Dronningborg plejehjem) – Gudstjenester

Torsdag den 20. marts

Torsdag den 10. april

Torsdag den 8. maj

Torsdag den 12. juni

Prædikant: Dorthe Engelbrecht Larsen

Alle gudstjenester begynder kl. 14 og foregår i caféen.

Menighedsrådsmøder - Dronningborg Sogn

Torsdag den 27. februar kl. 18.00

Onsdag den 7. maj kl. 19.00

Møderne afholdes i Sognegården og er offentlige.



teologiens døgn

2014

Aarhus fra den 4. april kl. 16 til den 5. april kl. 16

Ramler verden nu? 2014 er præget af en række årstal, som markerer sammenbrud, katastrofer og nybrud. 1764, 1814, 1864, 1914, 1944, 2004, 2014 ... rækken er lang.

Når verden er ramlet, har folk altid søgt kirken, og teologien har altid budt ind med tolkninger og svar. Dens svar er helt afgørende for det samfund, vi har i dag. Men i dag er det ikke kun teologien, der svarer – andre byder også ind. Hvad svarer de, hvad svarer

teologien, og hvad skal man tro? Ramler verden nu? Måske ikke, men hvis man interesserer sig det mindste for religion, tro, etik, moral, spiritualitet, historie, kultur og samfund, kan man finde bud på mulige svar – og diskutere dem - i rækken af foredrag, workshops, udstillinger, rundvisninger, film og debatter på Teologiens Døgn 2014. Se program, tid og sted på www.teologiensdogn.dk

Gimming sogn


Tak til graveren

Vi har med beklagelse måttet tage afsked med vores graver Hans Jørgen Nielsen. Hans Jørgen har valgt at gå på pension med udgangen af februar 2014.

Pligttopfyldende og med største omhu har han i en årrække løst sine opgaver og sørget for, at kirke og kirkegård blev passet - til glæde for gravstedsejere, pårørende, kirkegængere, menighedsråd og kolleger. Tak for det gode samarbejde, Hans Jørgen! Vi kommer alle til at savne din rolige og undseelige gang imellem os og ønsker dig alt godt fremover.

Menighedsråd og medarbejdere

▣ **Torsdag den 6. marts kl. 20-21**

GUDSTJENESTE 


Natkirke i Gimming

Torsdag den 6. marts rykker Natkirken til Gimming. Vi får besøg af sognepræst Line Hage, som i flere år har stået for den meget besøgte natkirke i Sct. Mortens Kirke.

Line vil i samarbejde med vores egen Dorthe Engelbrecht Larsen lave en stemningsfuld natkirke med stilhed, bøn, taizé-sang og nadver. Organist Gozel Madsen spiller afdæmpet og meditativt på kirkens orgel, og kirken vil kun være oplyst af levende lys. Kom, og vær med til en anderledes og stemningsfuld aften i Gimming Kirke.



Natkirken flytter indimellem fra Sct. Mortens til andre kirker i Randers. Billedet til venstre er taget en oktoberaften i 2011 i Hornbæk Kirke. Menigheden er, som disciplene på alterbilledet i Gimming Kirke, samlet om det fælles måltid, nadveren.

▣ **Torsdag den 24. april kl. 19** SOGNEAFTEN 

Foredrag i Gimming Kirke - Bjarne Nielsen Brovst fortæller om Kaj Munk

I 2014 er det 70 år siden, at præsten, forfatteren og samfundsdebattøren Kaj Munk blev henrettet af den tyske besættelsesmagt. Men hvad var han for en mand, og hvorfor blev han et så sammensat menneske? Det er nogle af de spørgsmål, Bjarne Nielsen Brovst vil prøve at svare på i sit foredrag.

Bjarne Nielsen Brovsts foredrag er, som hans biografi om Kaj Munk, blevet til på grundlag af et stort dokumentarisk materiale indsamlet i danske og tyske arkiver og hos Kaj Munks enke, Lise Munk.

Bjarne Nielsen Brovst var i 35 år højskolelærer og forstander på Rude Strand højskole. Han kan betragtes som en klassisk højskolemand, som hylder den gode fortælling. Og han er en fantastisk fortæller med udpræget humoristisk sans.

Kom, og oplev en bevægende fortælling.



Menighedsrådsmøde - Gimming Sogn

Torsdag den 20. marts kl. 19.00

Mødet afholdes i Sognegården og er offentligt.

GUDSTJENESTELISTE
DRONNINGBORG
GIMMING
Marts

2. marts	Fastelavn	10.00 Dorthe E. Larsen	14.00 Dorthe E. Larsen Børnegudstjeneste
9. marts	1. sø. i fasten	10.00 Dorthe E. Larsen	Ingen
16. marts	2. s. i fasten	10.00 Trine K. Romanini	Ingen
23. marts	3. s. i fasten	10.00 Dorthe E. Larsen	Ingen
30. marts	Midfaste	10.00 Dorthe E. Larsen	Ingen

April

6. april	Mariae bebudelsesdag	10.00 Dorthe E. Larsen	Ingen
13. april	Palmesøndag	10.00 Trine K. Romanini	Ingen
17. april	Skærtorsdag	16.00 Trine K. Romanini	Ingen
18. april	Langfredag	10.00 Dorthe E. Larsen	Ingen
20. april	Påskedag	10.00 Dorthe E. Larsen	11.30 Dorthe E. Larsen
21. april	2. påskedag	10.00 Dorthe E. Larsen	Ingen
27. april	1. s. e. påske	10.00 Dorthe E. Larsen	Ingen

Maj

4. maj	2. s. e. påske	10.00 Dorthe E. Larsen	11.30 Dorthe E. Larsen
11. maj	3. s. e. påske	10.00 Dorthe E. Larsen Kjeld Holm prædiker Jubilæumsgudstj.	Ingen
16. maj	Bededag	10.00 Dorthe E. Larsen Konfirmation	Ingen
18. maj	4. s. e. påske	10.00 Dorthe E. Larsen Konfirmation	Ingen
25. maj	5. s. e. påske	10.00 Trine K. Romanini	Ingen
29. maj	Kristi Himmelfartsdag	10.00 Trine K. Romanini	Ingen

Juni

1. juni	6. s. e. påske	10.00 Dorthe E. Larsen	Ingen
8. juni	Pinsedag	10.00 Dorthe E. Larsen	Ingen
9. juni	2. pinsedag	Ingen*	Ingen*

Med forbehold for ændringer i præstelisten - følg med på hjemmesiden. * Kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste i Paderup (se omtale s. 3)

Adresseliste
**DRONNINGBORG-
GIMMING SOGNEGÅRD**

Egholmsvej 8A
8930 Randers NØ

Sognepræst, kbff.:

Dorthe Engelbrecht Larsen
Egholmsvej 6
Tlf. 40 18 29 04
E-mail: del@km.dk
Træffes ikke fredag

Sekretær:

Jette Kristiansen
Tlf. 29 89 82 09
E-mail: jekr@km.dk
Træffes i Sognegården
man., tir. og fre. kl. 14.30 -17.30

Organist:

Gozel Madsen
Energivej 63
Tlf. 30 23 29 82
E-mail:
dronningborgorganist@gmail.com

DRONNINGBORG KIRKE
Kirketjener:

Elsa Fausing
Udbyhøjvej 180
Tlf. 30 82 65 56
E-mail: elje@webspeed.dk

Menighedsrådsformand:

Per Bøje Rasmussen
Tjørbyvej 101
Tlf. 21 72 07 66
E-mail: per@perboje.dk

Vicevært ved Sognegården:

Henning Karlsen
Tlf. 23 31 98 07
E-mail: hk@karlsen.mail.dk

KFUM-Spejderne:

Dronningborg-gruppen
v/Susanne Lionett Skjødt
Tlf. 60 10 74 15
E-mail: lionett@gmail.com

GIMMING KIRKE
Kirkesanger:

Linda Hesselund
Tlf. 29 65 32 66
E-mail:
bjarkeoglinda@oncable.dk

Menighedsrådsformand:

Helen Drachmann
Bopladsen 9
Tlf. 86 42 94 59
eller 51 19 44 21

Indsamlinger

Fra kirkens første tid er der blevet samlet penge ind ved søndagens gudstjenester. Det gør vi også i Dronningborg og Gimming kirker. Pengene går til sociale og kirkelige formål.

 **DRONNINGBORG
& GIMMING KIRKER**



Kirkernes hjemmeside:

www.dronningborggimmingkirker.dk


☒ Kirkebladet

**I 2014 omdeles
kirkebladet efter
følgende plan:**

Marts - uge 10
Juni - uge 23
September - uge 36
December - uge 49
Omdelingen i
Dronningborg Sogn
varetages fra 2014 af
KFUM -spejderne,
Dronningborg-
gruppen. Omdeling i
Gimming Sogn sker
fortsat med lokalt
bud. Udebliver bladet,
er du velkommen til
at kontakte kirkekon-
toret eller selv hente et
eksemplar i kirken el-
ler på kirkekontoret.