

## Gud Søn

af Dorthe Engelbrecht Larsen

Anden trosartikel lyder:

*"Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde".*

For mange mennesker vil det nok være sværere at forholde sig til anden trosartikel end til den første. Mange mennesker har en umiddelbar fornemmelse af noget guddommeligt. En kraft uden for en selv, som man som menneske kan forholde sig til. Første trosartikel, om Gud fader, deler vi nogenlunde med muslimer og jøder. Jesus Kristus, og dermed indholdet i anden trosartikel, er det, som definerer os som kristne.

### Jesus, den salvede

Anden trosartikel indledes: "Vi tror på Jesus Kristus". Når vi i dag siger Jesus Kristus kan det næsten lyde som om Kristus er et efternavn. Det er det ikke... Kristus er en titel, som betyder den salvede. Kristus eller Messias var det navn, man i jødedommen brugte om den ventede frelser, som ville komme fra Gud og forløse folket.

### Jesus, helt Gud og helt menneske

"Undfanget ved Helligånden" og "født af Jomfru Maria" skal fortælle noget meget centralt om Jesus, nemlig det at han er BÅDE helt Gud OG helt menneske. Man kan tænke: Hvad søren skulle det gøre godt for? Hvorfor blev Gud ikke bare i sin trygge himmel? Der havde han da siddet fint siden skabelsen. Med Jesus beslutter Gud, at han vil være Gud på en ny måde.

Gud finder ud af, at den eneste måde, hvorpå han kan komme helt nær mennesket, er at blive et menneske. Gud giver derfor afkald på sin magt, går ind på den afmagt, der er forbundet med det at være et menneske. Sand kærlighed eksisterer kun i et magttomrum. Man kan ikke tvinge en anden til at elske sig. Man kan tvinge en anden til lydighed, men ikke til kærlighed.

Gud blev menneske i Jesus fra Nazaret, et konkret menneske, fordi han altid ville være sammen med os. Fordi vi altid skal vide, at vi aldrig er alene. Det er vi ikke, når vi er glade, og alt er lyst og fint, og det er vi ikke, når verden falder fra hinanden i vores lidelse. Gud påtog sig et helt menneskeliv med alt, hvad der hører med af både glæder og sorger. Det er i dette lys, Jesu lidelseshistorie skal ses.

### **Jesus, korsfæstet, død og begravet**

Jesus fortalte gennem hele sit liv om, hvordan Gud elsker mennesket. At hver eneste for Gud er noget helt særligt. At der ikke er forskel. At den, der er ringeagtet af andre mennesker, er elsket af Gud. Han forbrød sig på alle måder mod sin tids regler for god opførsel. Han var sammen med de udstødte, de mennesker som ingen ordentlig mand ellers kunne omgås, og derfor viste han også med sine handlinger, at ingen kan falde uden for Guds kærlighed. Det blev for meget, det var for provokerende, og derfor blev Jesus slået ihjel. Han gik hele vejen gennem den værste ydmygelse og den yderste smerte, for at vi altid skal vide, at vi aldrig er alene med vores smerte, at Gud lider med os. Han blev, som der står, pint og korsfæstet, han døde og kom i dødsriget. Ingen steder har Gud ikke været. Han har givet afkald på sin magt for at være sammen med os, når vi lider, for intet menneske skal lide alene.

### **Jesus, opstanden**

"På tredje dag opstanden fra de døde". Lidelsen og døden er ikke enden på historien. Da de forgrædte kvinder kom ud til graven, var stenen væltet fra indgangen til gravhulen. Graven var tom, og kvinderne overbevises om, at Jesus ikke længere er død, men er blevet levende igen. Opstandelsen fortæller os, at døden og hadet ikke får det sidste ord. Alt så ved korset ud til at være tabt, og alt hvad Jesus havde sagt og gjort så ud til at være løgn. Selv Jesus blev i tvivl om det hele og råbte i afmagt mod Gud. Men med opstandelsen viser Gud, at det er kærligheden og livet, der sejrer, at kærlighedens magt er den sande magt, den som ikke betjener sig af tvang og undertrykkelse. Med Jesu opstandelse gives vi alle et håb om, at der er en opstandelse for os, både her mens vi er i live, når alt håb synes ude og alle muligheder synes brugt, og engang efter dette liv, når vi dør.

### **Jesus, opfaret til himmels**

Og endelig bekender vi Jesus som siddende ved Gud Faders højre hånd. Han er ikke længere som et menneske på jorden, i en konkret tid og på et bestemt sted. Han er i himlen og dermed et sted, som strækker sig overalt. At Jesus sidder i himlen er et udtryk for, at han nu er tæt på os alle, hvor vi end befinder os.

*(Artiklen har været bragt i kirkebladet for Dronningborg og Gimming Sogne, nr. 2/2011)*